

Een eenzame plek om te sterven deel 2



PRIJS: fl. 4,95
BELGIË Bf 98

BATMAN





Batsignalen

Hallol

In het vorige nummer zijn we begonnen met het Batman epos: 'Een eenzame plek om te sterven'. Vanzelfsprekend vind je op de volgende pagina's het spannende vervolg ervan. Voor degenen die het vorige nummer gemist hebben of voor hen die misschien een geheugensteuntje kunnen gebruiken, volgt hier een samenvatting van het vorige deel van dit verhaal.

Sinds de dood van Jason Todd, alias Robin II is Batman nogal in de war. Hij is de dood van zijn jonge partner nog helemaal niet te boven. Als gevolg daarvan wordt Batman steeds onvoorzichtiger en roekelozier. In een gevecht met de Verwoester loopt hij lelijke verwondingen op. Op goede raad en waarschuwingen van zijn butler Alfred reageert hij niet. Ondertussen worden Batmans verrichtingen nauwlettend in het oog gehouden door een geheimzinnige jongen. Geen mens weet echter dat de opdrachtgever van de Verwoester niemand minder is dan Batmans aartsvijand: Two-Face. Hij is van plan om voor eens en voor altijd met Batman af te rekenen. Geholpen door een mysterieuze stem uit zijn radio beraamt hij nieuwe plannen voor Batmans uiteindelijke ondergang. De jongen die Batman gadeslaat maakt zich behoorlijk zorgen om Batman en probeert in contact te komen met Dick Grayson, voorheen Robin I en momenteel als Nightwing werkzaam bij de New Titans. Aanvankelijk lukt dat niet, tot hij erachter komt dat Dick op weg is naar het Haly Circus. Ooit trad Dick daar als jonge akrobaat op en verloor hij op noodlottige wijze zijn ouders. Het circus bevindt zich in grote financiële nood en dreigt te worden gesloten. Daar ontmoeten Dick en de jongen elkaar. Ze weten samen de problemen van het circus op te lossen door twee samenzweerders in de kraag te vatten. Vervolgens doet de jongen een beroep op Dick om terug te gaan naar Batman. Batman is er volgens hem ernstig aan toe. Dick Grayson is verbluft. Hoe weet deze jongen dat hij Batman kent? Wie is hij? En waarom maakt hij zich zorgen over Batman? Antwoord op deze vragen kunnen jullie lezen in dit deel van: 'Een eenzame plek om te sterven'.

Zo, dat hebben we gehad. Wat valt er verder nog te melden over Batman? Weten jullie bijvoorbeeld dat er in de Verenigde Staten, naast de maandelijkse comics van Batman na jaren weer een nieuwe strip over Batman dagelijks in de krant verschijnt?

De eerste Batman krantestrip dateert uit 25 oktober 1943. Vreemd genoeg heeft deze strip

het niet zolang volgehouden en dat terwijl de originele makers erachter zaten. In het begin maakte Bob Kane de strip samen met Bill Finger. Aan de lijst van medewerkers werden later ook nog Jack Schiff, Charles Paris, Dick Sprang en Jack Burnley toegevoegd. De laatste strip verscheen op 26 november 1946. Deze strips zijn inmiddels uiterst zeldzaam. Batman uitgever D.C. is dan ook van plan om ze samen met co-uitgever Kitchen Sink Press opnieuw uit te geven. Ze willen de 948 afleveringen dit najaar in drie delen op twee maandelijkse basis uitbrengen. Afhankelijk van het succes van dit project overwegen ze ook nog de 156 'color sunday' pagina's van de Batman strip op de markt te brengen.

In 1967 tijdens de tweede Batmanrage keerde Batman weer kortstondig naar de krant terug. Na zo'n twee jaar stierf de strip een roemloos einde. En je raadt het al, tijdens de derde Batmanrage is men vorig jaar wederom gestart met een nieuwe Batman krantestrip. Marshall Rogers, de maker van het eerste verhaal is inmiddels opgevolgd door een nieuw team. Namelijk Bill Loeb, de schrijver, Carmine Infantino, tekenaar en John Nyberg, inker. Jammer genoeg wordt de strip niet in Nederland gepubliceerd en ik kan me voorstellen dat er heel wat trouwe Batman-fans zijn die koste wat het kost deze strip willen hebben. Hier volgen wat mogelijkheden om daarin te voorzien.

Ten eerste kun je je natuurlijk abonneren op een Amerikaanse krant. Dat is natuurlijk een dure grap. Je kunt ook aan je oom in Amerika vragen of hij de strip voor je wil verzamelen. Ten derde kun je een briefvenakte ontketenen waarin je een Nederlandse krant oproept om de strip te publiceren (De Telegraaf heeft bijvoorbeeld vorig jaar de Batman krantestrip uit 1943 herdrukt). Of je koopt elke keer de Comics Revue. Dat is een blad dat krantestrips publiceert en waar naast Batman ook nog Spiderman, Modesty Blaise, Flash Gordon, the Phantom en Bloom County in staan. Voor liefhebbers van krantestrips een 'must' zou ik zo zeggen.

Er is ook nog een andere mogelijkheid. Als je echt geen cent te makke hebt, moet je aan het comic fanzine Comic Shop News zien te komen, een gratis infoblaadje over comics. Naast een heleboel nieuws en artikelen publiceren ze ook nog een strip en jullie mogen raden welk Het krantje wordt regelmatig in Helmond gesignaleerd, meer zeg ik niet... tot de volgende keer!

Michel Nadorp



EEN EENZAME PLEK OM TE STERVEN

deel drie: op één lijn

Marv Wolfman * Jim Aparo * Mike DeCarlo * Adrienne Roy * Rob van Eijck * Titia Barbillion
Tekst Tekeningen Inkt Kleur Vertaling Lettering

Nederlandse redactie en produktie - Ans Loos

Oorspronkelijke schepper van Batman: Bob Kane

De tweelingtorens opblazen? Kan. Maar wat levert dat op, behalve Batmans dood?

Ik houd er van twee vliegen in één klap te slaan. Zal ik het doen?



Niet dus.



Het wordt steeds moeilijker tweezijdige misdaden te bedenken. Misschien moet ik mijn methode veranderen.....

...VOOR DEZE keer?



Nee. Batman zal het niet GELOVEN.

Wat den?



Misschien is de liefdadigheidsvoorstelling van "Het spel der vergissingen" wat.

Twee tweeling-acteurs, en de opbrengst gaat naar twee liefdadigheidsinstellingen.

Te doorzichtig. Ik moet ORIGINEEL zijn, anders valt het op.



Eens kijken.....twee? Tweelingen? Een duo? Krijg ik al een idee? Waar zal HIJ op reageren?

Het probleem is dat hij BRILJANT is. Ik heb inspiratie nodig...iets dodelijks, iets van niveau.

Dodelijk en van niveau...een dubbele dreiging.



Dali's dubbelportret wordt tentoongesteld. Nee....levert niet genoeg op.

Het museum heeft een tweetandig, met juwelen bezet zwaard, dat veel waard is. Ik kan het stelen en hem er dan mee doden.



Nee, ik heb er al eerder wapens gestolen. Dat heeft hij door.

Prinses Diana's diamanten oorbanghangers? Twee zeldzame Gutenberg's? Kom op...denk na, man.....DENK NA!

Ik moet proberen te denken zoals HIJ dat doet. TWEE geesten.... maar we moeten EEN WORDEN!





Bruce Wayne kan een evenement organiseren in de tweelingtorens voor het tweehonderdjarig bestaan van Gotham.

Twee mogelijke doelen....de opbrengst ervan en ik.



Zijn dwangneurose schrijft hem voor telkens TWEE doeleinden te verwezenlijken.



De vroegere officier van justitie is in voortdurend konflikt met de huidige Two-Face.



Maar ik weet hoe hij denkt, en dat moet ik dan ook uitbuiten.



De vraag is HOE?

Wat ga ik doen?



Het Shakespeare-gezelschap voert liefdadigheidsvoorstellingen op.....

...en voor morgen staat "Twee edelen uit Verona" op het programma.

Nee...te doorzichtig. Hij weet dat ik daaropaf kom.



Laat ik het rijtje even langslopen, voor de zekerheid. Wat bestaat uit TWEE aspecten? Waar denkt hij aan?

Je was briljant, Harvey. Ik ben dat ook, maar ik kan me niet goed inleven in de idiote manier waarop je redeneert.

Waanzinnig en briljant..... duidelijk een dubbele dreiging.



Er is een tenniswedstrijd met een tweeling in het dubbelspel. Nee, de opbrengst daarvan is niet hoog genoeg.

Wayne Technology ontwikkelt een binair fusiesysteem dat miljoenen waard is.



Nee...hij heeft zelden belangstelling getoond voor technologische misdaden.

Twee Dode Zee-rollen worden tentoongesteld. Denk na! Wat kan hem nu echt aantrekken?

Stel je in zijn plaats. Denk zoals HIJ.





Alfred, dit is een beetje vreemd, maar ik wil je voorstellen aan...

...wat was je naam ook al weer?



TIM. Mr. Pennyworth...goh, ik ben blij u te ontmoeten.

Ik weet dat u Batmans vertrouwen bent, en u kunt er vast fantastische verhalen over vertellen.

Ik...WAT zegt u daar?



Laat maar, Alfred. Hij schijnt alles te weten.

Goh...ik heb foto's gezien van dit huis, maar het is nog groter en mooier dan ik dacht.

Tjee...dat is de Renoir die Mr. Wayne vorig jaar heeft gekocht. Dat heb ik in de Art World gelezen.



Heeft hij een ERTE? Oh, wat prachtig. Mijn vader heeft laatst een Erte-litho gekocht....

...maar dit is een BEELDJE. Mr. Pennyworth, Dick, mag ik de rest van het huis ook zien?



Sir, wie IS deze jongen?

Je weet bijna evenveel als ik, Alfred.

In het Haly Circus vertelde hij me dat Bruce me hier nodig heeft.

Ik kon zo'n jonge jongen niet alleen laten rondlopen, dus heb ik hem meegebracht.



Ik ben al bijna dertien jaar.

En ik zal niet in de weg lopen.



Dick...ik beloof je...als je Batman helpt, verdwijn ik weer.











"Dick, ik weet nog precies hoe jij je naar de grond slingerde, terwijl je ouders de ladder beklommen. En daarna gebeurde het. Hun trapezetouw knapte, en zij vielen naar beneden. Ik wendde mijn hoofd af....ik kon het niet aanzien. Toen hoorde ik jou huilen en keek ik weer en zag ik hoe jij je aan hen vastklemde.....en toen begon ik ook te huilen."





Bruce Wayne moest
garant staan voor de
hoofdprijs, maar het
was het waard.

Als ik Har-
vey KEN, kan
hij dat niet
weerstaan.

En nu maar
afwachten. Hij
zal komen. Hij
komt HIER-
HEEN.

De
Wright-
tweeling.

Ik... kan
niet weg. Het
vangen van Two-
Face heeft voor-
rang.

Ik kan echt
niet weg.

GEMINI CASINO

HEDEN AVOND:
**KAMPIOENSCHAPPEN
POKER**
HOOFDPRIJS
22 MILJOEN DOLLAR

Dank zij mijn rela-
ties heb ik deze brug
voor verkeer kunnen
laten afsluiten, maar
het was het waard.

Als ik Batman,
KEN, Kan hij dit niet
weerstaan.

Gemini-
klub?

Maar ik kan niet
weg. Hij komt. Het do-
den van Batman heeft
voorrang.

Ik kan
echt niet
weg...



Mijn ouders hebben jou een af-
druk van de foto gestuurd en
daarna alles vergeten.

Maar IK niet.
Ik heb het hen nooit
verteld, maar jarenlang
heb ik steeds dezelf-
de nachtmerrie
gehad.



"Eerst zag ik jou je vier-
voudige salto maken, en
daarna vielen je ouders..



"Maar ze bereikten
nooit de grond."



Dan kwam Batman, en
als ik begon te gillen,
redde hij me.

Eerst alleen,
daarna samen met jou,
met ROBIN.

Maar wat heeft dit
nu met ons te
maken?

Alles, Dick.
Dat beeld
van jou tij-
dens je
salto....



...is me jaren bij-
gebleven. Het is in mijn
hoofd blijven hangen.

En toen ik ongeveer negen
jaar was, keek ik al spelend naar
het nieuws op de televisie.

...kijken naar deze video-
tape die gemaakt is van Bat-
man en Robin door een ge-
heime bewakingscamera.



"Batman en Robin?
Ik luisterde scherp."















ROBIN? Wil jij dat ik
weer Robin word?

Dat KAN
niet. Net zo min als
ik weer dertien kan
worden.



Maar toch heeft
Batman me nodig.

In plaats van
ruzieën, kan
ik hem beter
helpen.

Als hij mijn hulp
aanvaardt.



Het wordt tijd om iets
te laten zien.....
beneden.....



Dit is de
BATCAVE!

Ongelofelijk!
Kijk al die computers
eens. En die trofeeën.
Wat is-ie groot.

Ongelofelijk
dat ik hier echt
ben!





TO BE CONTINUED IN THE NEW TITANS '61

BATMAN EN DE NEW TITANS

Door
MARV WOLFMAN & GEORGE PEREZ

Hij hoort de stem achter zich, die hem toeroept, die hem smeekt. "Nee, niet als Nightwing, Dick, begrijp je het niet...?"

"BATMAN
HEEFT ROBIN
NODIG!"

Wat?

Dick, alsjeblift
.....pak aan, dit is van
JOU!

EEN EENZAME PLEK OM TE STERVEN *deel vier* TERUG NAAR HUIS

Marv Wolfman & George Perez
Tekst
Adrienne Roy
Kleur

• George Perez, Tom Grummett & Bob McLeod
Tekeningen
• Rob van Eijck
Vertaling
• Titia Barbillion
Lettering

Nederlandse redactie en productie • Ans Loos



Dick...ik bedoel-
de niet....

Ik wil
niet....

I-ik dacht
alleen maar aan
het TEAM....

Aan wat
Batman en Robin
betekenden!

Zo kun je een
legende niet laten
sterven, Dick...

.....die....kun je....niet
.....gewoon....laten....
sterven.

Jongeman, meneer Dick kan
even koppig zijn als zijn opvoe-
der. Die trek hebben zij in
ieder geval gemeen.

Je bent in je
opzet geslaagd. Ze gaan
weer samenwerken.

Ja.....

Maar toch heb
ik het gevoel dat DAT
niet is wat Batman
nodig heeft.

Zelfs dwars door de dikke muren voelt zij de eerste kilte van de herfst. Ook voelt Raven hoe paartjes warmte bij elkaar zoeken langs de rivier....

...warmte en troost. Eén ogenblik voelt zij zich vervuld van gevoelens van eenzaamheid en verlangen.

RRINGG
RRINGG





Hallo? HALLO?
Hij is weg.

Maar heb-
ben jullie het
GEHOORD?



Ja, je hebt
de verbinding
net op tijd inge-
schakeld.



Ik kan hem
denk ik wel tra-
ceren.



Volgens mij
is het hetzelfde
joch die Kory
heeft gespro-
ken.



Dat joch
weet vast wie
Dick is. De
vraag is: voor
wie werkt
hij?



Vic, jij traceert
het telefoontje.
Dan zoek ik uit
wat dat voor
GEPIEP
was.

Daar heb ik
wel een ver-
moeden over.



Sarah, luister...ik
bel een taxi voor
die kinderen. Ik
moet er weer
vandoor.

Hoef niet,
Vic. We redden
ons wel.



Dit is
trouwens een
goede levens-
les.

Jij bent de
leider van de
Titans. Je
toont je ver-
antwoordelijk-
heidsgevoel.

Nu kunnen
de kinderen
zien hoe be-
langrijk dat
is.



Niet te
geloven dat
IK een lich-
tend voor-
beeld ben!



Dat ziet er niet
best uit voor de
wereld.....



Boven haar verduisteren donkere wolken de sterrenhemel. Onder haar schitteren de lichten van een levendige stad.

Meestal neemt Starfire de tijd om de grootsheid ervan te bewonderen.....



Meestal. Maar vanavond niet.

Kory! Kory! Wacht op me!

Zweven gaat lang niet zo snel als vliegen.



Bezorgd om Dick?

Ja. En om de jongen die hem volgde.

En nu weer dat telefoontje.



Het probleem is dat ik niet weet waar Dick is.

Ik kan hem niet helpen.

Ik voel me zo machteloos.



Bekijk het van DEZE kant, Kory: wie hier ook achter zit, hij zal ontdekken dat als je één Titan pakt.....

...je ze ALLEMAAL krijgt!



Victor, heb je iets gevonden?

Ja, maar het is DOOD SPOOR.



Die telefonist heeft hier zijn wagen geparkeerd.

Toen is hij in de paal geklommen en heeft hij de lijn afgetapt.



Op deze manier kan niemand ooit ontdekken wie er gebeld heeft.

En op deze afgelegen weg rijden bijna nooit auto's.



Aan de hoek van het spoor te zien, is hij snel weg gereden.

Geen idee waar hij nu uit hangt.



Kunnen we zijn sporen niet volgen?

Onmogelijk, Kory.



Hij is van hier de grote weg opgereden, dus zijn zijn sporen grondig uitgewist.

Hij is GOED, dat moet ik hem nageven.

Hé, kop op.... misschien heeft Harper iets gevonden.

Waarom ben ik nauwelijks BE-NIEUWD?



En, krij-
gen we goed
nieuws...

...of kun-
nen we met-
een van 't dak
springen?

Hoe klinkt
"Ze is een
beetje in ver-
wachting?"



Ik had gelijk....het was
een gekodeerde boodschap
die door een modem is ge-
gaan.

Maar wat het
betekent.... Ik pro-
beer er nog steeds
achter te komen
hoe het zit.



Maar Joey
schijnt nu iets te
pakken te heb-
ben.



De stem was gedempt om
niet herkend te worden.
Maar ik voelde een zekere
mate van verwar-
ring.....

...veroorzaakt door
vele tegenstrijdige
emoties.

Dat lijkt niet op het
joch dat bij Kory
kwam.

Dus nu zijn er TWEE
mensen die naar
Dick zoeken.



En wat heb
jij ontdekt,
Joe?

Goed, ik ben
dus gezakt voor mijn
kursus handlezen.
Wat probeert hij te
vertellen?



Hij speelt de naam
van DICK.

Ja, we moeten
hem vinden. Nog
iets NIEUWS?



R.A.V.E.N?

Ja,
Joseph...
Ik begrijp
het.



Eindelijk regent het niet meer in Gotham, maar de wolken zijn nog steeds duister.....

...en daarop is vaag en schemerig een overbekend teken te zien.

Niets, kommissaris.

Hij moet het nu wel gezien hebben.

Sorry, Nightwing. Hij reageert niet altijd.

Ja, ik weet het.

Toch bedankt. ■ hebt uw best gedaan.

Hij is de laatste tijd nogal humeurig. Weet jij wat hem dwarszit?

Dat kan ik u niet vertellen.

Ik vermoed dat zijn omstandigheden zich gewijzigd hebben. Ik zal je niet dwingen te antwoorden.

Maar als hij hulp nodig heeft.....

Laat maar zitten, kommissaris. Ik begrijp de boodschap.

Dan is het goed. En jij beseft vast ook wel dat hij van zijn strijd tegen Two-Face een soort persoonlijke roeping heeft gemaakt.

Alsof hij per se iets wil bewijzen.

Weet jij misschien toevallig ook WAT?

Nee, helaas niet.....

Ik ben bang dat ik....ik....



Nightwing?
Is er iets mis?



Nee...
alles in
orde.

Ik krijg
alleen
dat ge-
voel...



RAVEN?
Maar hoe?



Dank
Azar!



Ik ben tijdelijk weg
bij de Titans....

Dat weten we, maar
Jericho vond dit toch
erg belangrijk.



Deze data-disc moet
je bekijken in je
mikrocomputer.



Hij denkt dat
die iets te maken
heeft met Batman!



Batman heeft hem ontworpen, en alleen hij en ik kunnen ermee omgaan.

Hoe weet Jericho wat dit is?



Bij toeval. Hij kwam er onbewust achter toen hij een keer jouw lichaam binnenging.

Maar hij heeft er niets over gezegd om je privacy te bewaren.

Toen hij het in de toren vond, begreep hij dat het voor jou bedoeld was.



Hij hoeft zich niet schuldig te voelen.

Hiermee heeft hij me flink geholpen.



Nightwing, de Titans willen je nog steeds bijstaan.

Deze keer niet, Raven.

Dit gaat tussen Batman en mij.



Ik geloofde dat MIJN problemen alleen Trigon en mij aangingen. JIJ hebt laten zien dat dat NIET zo was.

Maar we respecteren je wens, als je dit echt wilt.



Ze leven duidelijk met je mee.

Dat doe ik ook met hen, commissaris.

Maar Batman komt niet. U kunt het Bat-baken nu wel uitdoen.



Doe het maar. Dan besparen we de belastingbetalers een nog HOGERE elektriciteitsrekening.



Zullen we nu eens kijken wat Batman...

Verdomme!



Waarom DOEN ze dat toch steeds?



Huize Bruce Wayne, met Alfred.

Ahh, meneer Dick. Er zijn enige telefoontjes gekomen van uw, eh..... vrienden in New York.

Oh...?



Nee, meneer Bruce heeft niet gebeld. Dat verwacht ik ook niet.

Kommunikatie heeft momenteel niet zijn hoogste prioriteit.



En waarom heeft Batman dan een data-disc voor me achtergelaten?

Dat SNAP ik niet.



Misschien als TEKEN voor u.....

...of als OM-SLACHTIGE manier om uw aandacht te trekken en om hulp te vragen.



Ja. Hij vraagt nooit rechtstreeks hulp.

Bedankt, Alfred.



Alfred, gaan Bruce en Dick altijd zo met elkaar om?

Ik had nooit gedacht dat Batman en Robin zich als een soort RIVALEN zouden opstellen.

Je stelt te veel **PERSOONLIJKE** vragen.



Maar ik maak me bezorgd over hen, Alfred. Echt.

Vast en zeker. Nee, ze leken vroeger eerder vader en zoon dan rivalen.



Toen meneer Dick naar New York vertrok, had ik het gevoel dat meneer Bruce Jason Todd niet alleen als nieuwe **PARTNER** nam....

...maar ook als zijn nieuwe zoon.



Dit is huis-tuin-en-keuken psychologie, jongen, en hij zal het met kracht ontdekken....

...maar volgens mij is meneer Bruce even bezeten van **FAMILIE** als van de misdaadbestrijding.

Twee kruimeldieven worden naar de loods van Zwei Brothers gestuurd.

Zwei is Duits voor TWEE. De loods staat in de TWEEntwintigste straat. Ze braken in om TWEE uur.

Daarna is een TWEELING ontvoerd en aan een DUBBELE brug boven TWEE rivieren gebonden.

Duidelijker kan Two-Face zijn betrokkenheid hierbij niet van de daken schreeuwen.



En zijn BEDOELING ermee schreeuwt hij al even hard van de daken.

Two-Face wil Batman naar zich toe lokken.

Op die disc van Batman staan alle **SPOREN**, maar geen **OPLOSSINGEN**.

Maar die waren gemakkelijk te vinden.

Dat moet Batman geweten hebben.

Ik heb dezelfde methode gehanteerd als hij.

Je **NEGEERT** het mysterie en je plakt gewoon de verschillende sporen aan elkaar.

Als je weet dat iets oplosbaar is, dan lukt je dat ook.

Het laatste spoor: koördinatenkaart. Je zet de koördinaten van Two-Face's misdaden uit op de kaart van Gotham.

"Het huis van de tweeling ligt in direkte lijn met de brug.

"De loods vormt een V-vorm met het huis van de tweeling en de brug.

"Samen vormen zij het Romeinse cijfer **VIER**.

"Daar! Fourth Avenue kruist Fourth Street...dwars door Apollo Square.

"De Romeinse god Apollo was de helft van een tweeling.

"Ik weet niet wat erger is....dat Batman van me verwacht dat ik die geschte puzzles van Two-Face oplos.....

"...of de obsessie van Harvey om ze überhaupt te bedenken."





A dramatic comic book illustration of Batman falling through a dark, chaotic space. He is seen from behind, with his iconic blue and grey suit and black cape. His cape is billowing out, and his arms are outstretched. The scene is filled with numerous sharp, translucent glass shards falling around him, creating a sense of intense danger and disorientation. The lighting is dramatic, with highlights on the shards and Batman's suit against a dark, swirling background.

Hij voelt zich in zijn
element met de wind die
door zijn cape raast en
de kilte die langs zijn
gezicht strijkt.

Dit is ZIJN wereld. Hier,
in de nacht, in de kou,
zwevend door het duister,
is hij THUIS.

Het glas knapt onder zijn laarzen.
Two-Face is hier, dat kan niet
missen. Maar waar? Wat is hij van
plan? Welke valstrikken heeft
hij gezet?

Zijn brein werkt op top-
snelheid. Zijn ogen flitsen
heen en weer, missen
niets.

Hij haalt even diep
adem en zet vastbera-
den door.

Tim heeft gelijk....
Batman gedraagt zich
als een olifant in een
porseleinwinkel.

Maar hij is niet
ONKWETSBAAR.
En hij trekt zich
niets aan van het
gevaar.

Hij heeft me
altijd geleerd
VOORZICH-
TIG te
zijn.

Om list te gebrui-
ken...om met over-
leg te werk te
gaan.

En niet
om zomaar
ergens naar
binnen te
beuken.

Twee ingangen aan de achterkant.
Dit raam en die oude kolen-
koker.

Daar ben ik te
GROOT voor
geworden.

Zelfs door dit
raam zal het me nog
maar net lukken.



WAT
ben je **NU** van
plan, Her-
vey?











Zie je?
Het is me GE-
LUKTI!

Ik zei toch dat
het me zou
lukken?



Bedenk een
raadsel.

Zorg ervoor
dat ze zich meer
bezighouden met
het oplossen ervan
dan met hun vei-
ligheid.

En als ze opge-
lucht zijn dat ze
eindelijk de oplos-
sing hebben ge-
vonden...

...als ze hele-
maal ingenomen zijn
met de oplos-
sing.....



BOEMI



Maar het
is nog niet
voorbij, hè
Harvey?

We hebben
nog veel op te
knappen.



Waarom
zeg je "we"?
Jij bent mij.
Mijn ANDE-
RE kant.

Ik sta weer
tegen mezelf te
praten, hè?

Ja, hè?
Vooruit, geef ANT-
WOORD!



Wat
is er mis,
Alfred?



Zeg het
nou...!



Gevaar,
jongen,
vrees ik.



Meneer Richard
onderhoudt contact
met de computer.



Nou en?
Dan we-
ten we ten-
minste
waar hij
zit.

Zeker... Maar
alleen zolang de
computer alle
binnenkomende
signalen bij-
houdt.

AVENUE 9.
STREET 4.
NORTHWEST
CORNER.



Kijk, Timothy...het
signaal is afgebroken
zonder opdracht daar-
toe.

Het is
abrupt
afge-
broken.
Er moet
een ONGELUK
gebeurd zijn.

Wat doen
we nu?



We laten
hem niet in
de steek.

Alfred,
vooruit....



.....we
MOETEN iets
doen!

KAN er nog iets ge-
daan worden?

Lees de afloop van dit ver-
haal in het volgende deel!
TERMINATOR!

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Oorspronkelijke naam: Richard (Dick) Grayson

Beroep: avonturier, vroeger akrobaat en student
Burgerlijke staat: ongehuwd
Familieleden: John Grayson (vader, overleden), Mary Grayson (moeder, overleden), Harriet Cooper (tante)
Lidmaatschappen: The New Titans

Werkterrein: Gotham City
Eerste optreden: Detective Comics nr. 38
Lengte: 1.80 m.
Gewicht: 80 kilo
Ogen: blauw
Haar: zwart

LEVENSLLOOP

De jonge Dick Grayson en zijn ouders John en Mary vormden de Flying Graysons, die als akrobaten optraden in het Haly Circus. Toen Haly weigerde protektiegeld te betalen aan bendeleider Anthony Zucco, liet Zucco de trapezetouwen van de Graysons behandelen met bijtend zuur. Bij het volgende optreden van het circus brak een van deze touwen tijdens het optreden van de Flying Graysons, waardoor John en Mary voor de ogen van hun geschokte zoon en het hele publiek te pletter storten. Tussen dat publiek zat ook Bruce Wayne, die in het geheim de gemaskerde misdaadbestrijder Batman was (zie Batman).

Dick Grayson, die Zucco's mannen tegen Haly had horen zeggen dat er 'ongelukken' zouden gebeuren als hij geen protektiegeld zou betalen, beseft dat zijn ouders vermoord waren. Batman beloofde Zucco voor het gerecht te brengen, waarop Dick aanbood hem te helpen. In het besef dat zowel hijzelf als Dick de moord op hun ouders wilden wreken, besloot Batman om Dick zijn partner te maken. Hij vertrouwde hem het geheim toe van zijn dubbele identiteit en gaf hem in de daarop volgende weken een uiterst intensief trainingsprogramma. Zo werd Dick Grayson Robin, de Boy Wonder.

Samen hebben Batman en Robin vijf jaar lang de misdaad bestreden. Dick woonde bij Bruce Wayne, die zijn voogd was. De samenwerking tussen Batman en de oorspronkelijke Robin kwam ten einde toen Dick Grayson begon te beseffen dat zijn eigen doeleinden en werkwijzen sterk verschilden van die van de meer bezeten Batman. Toen Robin bovendien gewond werd door de Joker (zie Joker) en bijna aan zijn verwondingen bezweek, wilde Batman niet langer met een jongere partner samenwerken in gevaarlijke situaties.

Dick Grayson zette de strijd tegen de misdaad voort in zijn nieuwe gedaante van Nightwing. In zijn Robin-tijd was hij een van de oprichters van de oorspronkelijke Teen Titans, een groep jonge misdaadbestrijders, waarvan Nightwing nog steeds lid is.

SPECIALITEITEN EN BEWAPENING

De eerste Robin was een uitmuntend atleet en akrobaat, en hij beheerste vele vormen van gevechtstechnieken. Onder leiding van Batman maakte hij zich de modernste onderzoeksmethoden eigen.

Robin beschikte over wapentuig in een veiligheidsgordel, die identiek is aan die van Batman.



Batpost

Hallo Michell!

Ik ben een jongen van 18 jaar en lees al enkele maanden de Bat-reeks. Door al die publiciteit rond het fenomeen Batman kocht ik een heuse Bat-comic. Sindsdien volg ik ze allemaal incl. de specials. Ik vind echt dat Batman met kop en schouders tussen al die mutanten e.d. uitsteekt (met alle respect overigens daar ik zelf ook de X-mannen en Wolverine lees!) Hij (Batman) is, voor zover ik weet, de enige held met menselijke eigenschappen. Desalniettemin heb ik een paar vragen:

1. Is er een nieuwe Robin op komst? (Volgens de geruchten...)
2. Komt er een Nederlandse vertaling van 'Gotham by Gaslight'?
3. Wat is het verschil tussen de gewone Bat-comics en de Detective-reeks?
4. Omdat ik vanaf nummer 17 ben begonnen en geen tijd heb gehad om de 'oude' comics 'op te sporen' (behalve bundels 'Jaar 1 & 2' en intro-special 0) zou ik willen vragen of jullie een lijstje af kunnen drukken met de titels van nr.1 tot en met 16. Zijn deze nog te verkrijgen bij Baldakijn en is er een abonnement op Batman mogelijk?

Alvast bedankt en de groetjes van
Marc van Rijzewijk, Tilburg

Tja, Marc, ik snap ook niet waarom iedereen het altijd zo hoog op heeft met de X-titels. Persoonlijk kan ik haast nooit een touw vastknopen aan de verhalen. Maar ach, ieder z'n meug, zou ik zeggen. Als je deze comic hebt gelezen en de volgende gaat lezen zal het antwoord op je eerste vraag wel duidelijk worden. Van verschillen tussen Detective en Batman is nauwelijks meer sprake. Temeer er steeds meer cross-overs zijn tussen beide titels. Bovendien is het Detective team, Grant en Breyfogle naar Batman verhuisd. Een abonnement op Batman is niet mogelijk.

Wat betreft oude nummers: probeer onze klantenservice eens, Zwarteweg 6, 1412 GD Naarden.

Beste Batman,

Al een jaar spaar ik de serie van Batman (de Nederlandse) en nu kan ik niet zonder. Ik heb een suggestie: jullie geven alleen de serie 'Detective Comics' uit, terwijl in Amerika nog twee andere Batman-series zijn: 'Batman' en 'The Legends of the Dark Knight'.

De vraag is: waarom geven jullie deze series niet uit?

De serie 'Batman' zal wel moeten, omdat er later cross-overs zullen komen o.a.: Batman 448, die samen met Detective Comics 615 en Batman 449 een geheel vormt, getiteld: 'The Penguin Affair'. De serie 'Legends of the Dark Knight' is een losstaande serie. Telkens wordt een vijfdelig verhaal verzonnen en na dat vijfdelige verhaal komt er weer een vijfdelig verhaal. Bijvoorbeeld 'Legends of the Dark Knight' 1 t/m 5 is getiteld: 'Shaman'.

Jullie kunnen in de Nederlandse Batman comic, een Detective Comic en een Batman comic plaatsen.

En dan om de drie maanden in de Batman special drie 'Legends of the Dark Knight' plaatsen.

Ik hoop dat jullie hierover goed zullen nadenken.

Anthony Pronk, Den Haag

Bedankt voor je briefje, Anthony. Je bent tot nu toe een van onze trouwste schrijvers. Natuurlijk denken we goed na over wat we zullen uitgeven!

We gaan meer verhalen uit Batman plaatsen en we zijn ook van plan om de 'Legends of the Dark Knight' in de 'special' reeks te publiceren. Zo, dat was het dan weer wat de brieven betreft. Jullie mogen trouwens wel meer je best doen wat het schrijven naar Batpost betreft. Schrijf eens wat minder naar die andere titels van merk X. We willen graag dat deze ruimte gevuld blijft. Wat vinden jullie goede verhalen en wat niet? Wie mag er blijven als Batman tekenaar? Kom op, klim eens in de pen en laat wat van je horen!

M.N.



88 PAGINA'S
SPANNING



HET BEEST IS
GENADELOOS
IN ZIJN
OPTREDEN

LEES
"TIEN NACHTEN
VAN HET BEEST"

IN **BATMAN**

SPECIAL



8 710823 003400